



UTBY IK

Friidrottsklubben i NordOst



Sommarnumret 2011

Tack!

Det finns ju alltid så många att tacka i en förening. Helst skulle man ju vilja skicka er alla på en kryssning till Karibien. Men tyvärr tillåter inte ekonomin det.

Våra ALLA FUNKTIONÄRER – Utan er kan vi lägga ner föreningen.

Ni gör en ovärderligt insats.

Våra NYA SPONSORER –

Jag uppmanar alla att anlita dem när ni behöver städning, målning, köpa färg, trädgårdsarbete, etc (se artikel i tidningen).

Nya o gamla i STYRELSEN

Utan en styrelse som styr och ställer i föreningen är det ingen bra klubb.

TACK även för den härliga insatsen vid Göteborgsvarvet! Ännu en gång lyckades vi få iväg denna enorma skara på ett föredömligt vis. 

Särskilt tack!

John Alenvret till vänster, en verkligt trotjänare och kassör avtackas efter många år i Huvudstyrelsen, av nye huvudstyrelseledamoten Christer Bergagård.



Viktig information

MIDNATTSLOPPET GÖTEBORG 2011

År 2007 fick vi liksom alla andra klubbar i distriktet erbjudande att vara medarrangörer i Midnattsloppet och Rosa Steget. Till vår stora förvåning var det bara vi i Utby IK och Solvikingarna som visade intresse att arrangera Midnattsloppet i Göteborg. Vilken enorm succé själva loppet har blivit! För vårt Utby IK har det varit helt avgörande ekonomiskt. Loppet ger oss i runda tal ca 600.000 om året vilket har bl.a. inneburit att vi kunnat anställa både Jorge Cordero och Peter Johansson som tränare i klubben. Första året 2008 hade loppet fantastiska 7.600 deltagare och har sedan ökat till 9.500 och 12.000 år 2010. Allt tyder på att det kommer att öka i år igen.

I år arrangeras loppet **lördagen den 27 augusti** och då behöver vi ALLA medlemmar och deras kompisar/föräldrar/grannar/släktingar osv för att kunna genomföra loppet på bästa sätt! Notera i era almanackor och tala med alla presumtiva funktionärer.



Ordföranden har ordet...

Efter en lång och vacker vinter med snö och allt så har vi nu kommit in i en liten ljusare och behagligare tid.

Jag är f.n. inte helt uppdaterad i de olika sektionernas verksamhet men det har tränats under vintern på alla håll och kanter.

Orienteringsstarten har varit lite si och så med inställda tävlingar p.g.a. väder och vind. Nu när vädret blivit bättre har det kommit igång och börjat röra på sig har vi själva lyckats genomföra en lyckad tävling i vårserien.

Friidrottarna har varit på träningsläger "i främmande land" och har också deltagit i olika tävlingar med goda resultat och bra placeringar.

Vad som är speciellt roligt är att verksamheten i Sandeklevshallen (inomhushallen i Bergsjön) har tagit full fart. Detta tack vare en utmärkt bra tränare vid namn Peter Johansson, som drillar och håller koll på ungdomarna.

Fredrik Johansson gjorde en utmärkt bra insats i Göteborgs Varvet och vi hoppas och tror att våra "atleter" kommer att göra en bra sommarsäsong.

Vi hoppas också att det går bra i LAG SM och att svenska landslaget gör bra ifrån sig i LAG EM. Vi hoppas att några av "de våra" blir uttagna till denna tävling.

Mycket spännande och intressant att se fram emot i höst med bl a VM i Korea.

Till sist ett Jättestort TACK till ALLA som ställer upp och hjälper till med olika insatser vid de arrangemang som vi är inblandade i.

Önskar ALLA en god, fin och skön sommar med sol, bad och "energiladdning" !!

Håkan Bäckström
Ordförande



Senaste nytt!

Många pers redan!

Mary Alenbratt har slagit dubbla personliga rekord efter hemkomsten från USA i början av juni med 2.08.68 på 800m och 4.23.11 på 1500m. Vi har även sett: Lynn Johnson 13.12 i tresteg, Mathias Borg 14.32.81 på 5000m, Charlotta Fougberg 10.09.05 på 3000mh, Fredrik Johansson 1.08.13 på halvmara och Therese Nordström 1.19.43 på halvmara. Detta bara bland våra elitaktiva (och någon har säkert glömts bort!). Alla personliga rekord av alla våra aktiva får inte plats i tidningen!



Inomhussäsongen

Man kan naturligtvis mäta framgångar på många olika sätt. Ett sätt är enligt nedan där vi återigen kan konstatera att Utby IK håller ställningarna som en av landets bästa friidrottsklubbar även på junior- och ungdomssidan.

Medaljer	IJSM	IUSM	Totalt
1 Ullevi FK	12	11	23
2 Huddinge AIS	9	6	15
IK Vikingen	5	8	13
3 Gefle IF	3	9	12
4 Hässelby SK	7	4	11
5 Spårvägen	7	3	10
Utby IK	7	3	10
6 Örgryte IS	5	4	9
7 Hammarby	6	3	9
8 SAIK	2	6	8
9 IF Göta	5	2	7
10 Malmö AI	1	4	5

USA

Vecka 12 var jag (Curre) på semester i USA. Där fick jag bl.a se Mary Alenbratt springa 1500m i San Fransisco på nya fina personliga rekordet 4.23.60 vilket också är klubbrekord i Utby IK. Mary's lopp var på inget sätt ett perfekt eftersom hon själv drog första 800m i lite småvindiga förhållande och dessutom räknade fel på varven (trodde det var ett varv till). Så jag tror att hon har stora chanser att klara JEM-kvalgränsen 4.20. På söndagen, då jag tyvärr var tvungen att lämna SF, sprang Lovisa Lindh 800m på årsbästa 2.09,24 och Mary dubblade med nytt pers även på 800m med 2.09.03. Grym säsongsupptakt. Lovisa berättade att hon bara kommer att göra 1 år i USA medan Mary planerar att fullfölja sina 4 år "over there". Dom verkar vara ett riktigt gott gäng på SMU-skolan med bl.a Bodinsson som persade på 3000m hinder med 10.16.36 och en norsk tjej som redan varit med på stora VM på 3000m hinder 2 gånger med ett pers på 9.39. Den kvinnliga coachen verkar också lyssna på tjejerna och ta hänsyn till skador, sjukdomar, tävlingar i Sverige, etc vilket inte alltid varit fallet genom åren i USA.



Angeredshallen rivs

Söndagen den 13 mars tömdes Angereds friidrottshall på allt material för att rivas inom kort. Hallen ligger nämligen i vägen för nybyggnation av simhall och ishockeyhall i området. Men lugn vi kommer att få en ny friidrottshall ännu bättre än nuvarande hall. Vi kommer få den nya hallen om ca 2 år och den kommer ligga bara ett 100-tal meter från nuvarande hall. Under tiden kommer vi bedriva vår vinterverksamhet i Sandeklevhallen och ev. inne i själva Sporthallen för de yngsta grupperna. Vi får hålla ut och tro det eller ej men 2 år går fort.



Landslagsdeltagare!

Våra fantastiska ungdomar **Lynn Johnson** och **Khaddi Sagnia** skötte sig alldeles fantastiskt bra i årets första seniorlandskamp i den s.k. inomhusFinnkampen i Tammerfors, Finland. Khaddi har ju varit med i dessa sammanhangen ett par gånger tidigare i Lag-EM och Ungdoms-OS så hon får väl anses som den mest rutinerade av tjejerna. Lynn erkände innan att hon var väldigt nervös vilket ju alla är i sin allra första landskamp. Khaddi öppnade med 12.92 medan Lynn hade 5 övertramp. Khaddi ökade till 13.00 och Lynn tog sig samman o hoppade hela 13.20 i sista hoppet trots att det tydligen var med fel ben. GRATTIS båda två!



Ny styrelse för 2011

Arne Holm skall fortsätta avgående ordföranden **Cerry Holmgrens** påbörjade arbete att försöka engagera fler människor i föreningens verksamhet. Allt för att göra **Utby IK** friidrott till en ännu bättre friidrottsförening de kommande åren. Ambitionerna är att tillsammans med **IK Vikingen** o **Angereds IS** i **Ullevi FK** bli bästa SM klubb om inte redan i år så om något eller några år.

Eftersom inte bara **Cerry** avgick utan även **Jenny Kågebäck** pga av barnafödelse och **Per Westerlund**, behövde vi nya namn i styrelsen. De nya namnen är **Richard Kaspersson**, **Heidy Geirup** och **Sara Larsson**. Kvar från tidigare finns även **Per Olsson**, **Kenneth Johansson**, **Bittan Wentzel** och **Mats Hedhag**



Våra trestegshopperskor

När inomhussäsongen var slut såg **Sverigestatistiken** på **Kvinnor tresteg** ut enligt nedan:

- | | | |
|------------------|---------|-------|
| 1. Khaddi Sagnia | Utby IK | 13.34 |
| 2. Lynn Johnson | Utby IK | 13.20 |
| 3. Izehi Ileso | Utby IK | 12.97 |
| 4. Maria Augutis | Utby IK | 12.88 |

Få föreningar kan stoltsera med något liknande!!

Krönikan

Friidrott är en av Sveriges absolut populäraste TV-idrotter, med miljoner tittare och faktiskt mer TV-tid än t.ex. ishockey (i alla fall enligt Wikipedia). På frågan "Vilken sport ser du helst på TV?" så svarar många friidrott, bredvid jätten fotboll. Men ändå finns det en stor skillnad mot fotbollen - pengar.

I år är det 10 år sedan jag första gången tränade med Utby IK, på sommarfriidrottsskolan på Angeredsvallen. Det var några kompisar från fotbollen som drog med mig dit. Snart tog friidrotten över och jag fick sluta med fotboll. Sedan dess har jag hunnit med tiotalet ungdoms- och juniorlandskamper, många svenska och ett par utländska galor, närmare 30 olika SM-medaljer på nästan 50 olika SM-tävlingar! Under samma period har jag tjänat 5500 kronor genom min idrott, tack vare två stipendium när jag var 17. Hade det inte varit för en fantastisk klubb som har bidragit till att mina utgifter varit nästan lika låga som mina inkomster, så vet jag inte om det hade fungerat. Men faktum kvarstår, att hade jag inte bytt från fotbollen och haft samma framgångar där så hade jag idag tjänat ganska bra på min idrott!

Trots det är jag givetvis ändå inte ledsen över det beslutet, friidrott är ju så mycket bättre! Men det är ändå ett stort problem... Många unga lovande friidrottare får aldrig den chans de behöver. Kraven att tjäna pengar efter gymnasiet tagit slut får många att börja jobba eller studera vidare, och tid för några 10 pass i veckan finns helt enkelt inte. Men varför är det då så svårt att tjäna pengar på friidrotten? Tittar man på läktarna på en tävling så börjar man ana varför. Publikrekordet för Samsunggalan i Scandinavium var aldrig nära Frölundas publiksnitt ens ett dåligt hockey-år som detta! Ingen publik - inga intäkter och inga sponsorer.

Detta är dock inget vi är ensamma om inom friidrotten. De flesta individuella idrotter verkar lida av samma problem, och kanske är det inte så konstigt! Den lagkänsla som finns i lagidrott sprider sig så mycket lättare till publiken, det blir ett "vi mot dem" vilket skapar spänning och adrenalin! Josua Gustafssons jakt på dröm-14 på korta häcken en regnig dag på Slottskogsvallen lockar tydligen inte fram detta, utom möjligen hos morsan (märkligt...).

Så, vad ska vi nu då göra åt detta? Kanske måste vi försöka skapa ett tydligare "vi mot dem"? Folk vill ha någon att heja på, men de vill också ha någon att "hata"! Hur kul är det att sitta på en tävling och säga "Heja alla!", om man inte är insatt i individernas kamp mot hundradelarna? Eller så måste vi få våra pengar på något annat vis. Kanske bygga bra nätverk för deltidsjobb åt aktiva som vill satsa. Eller kanske ska vi göra som de gamla grekerna! Tävla nakna. DET skulle locka folk...

@Signerat



Josua Gustafsson, Utby IK



Tränaren

Vi fortsätter vår presentation av Utby IK's många duktiga och för föreningen oerhört viktiga personer. Denna gången har (o)turen gått till en nykomling som kom i höstas från Kungälv och Kongahälla AIK. **Thomas Geirup** har med sig en träningsgrupp på ett 10-tal ungdomar, i första hand löpare, med inriktning på medeldistanslöpning. Thomas "jobbade" ihop med Christer Lundqvist i KAIK innan Christer kom till oss.

Har du någon "egen" karriär som aktiv idrottare och i så fall vad sysslade du med och på vilken nivå?
Har provat på det mesta inom idrott, har sedan barnsben hela tiden hållit på med något... Allt ifrån handboll till skytte, kampsport, mm.

Hur kom det sig att du började som tränare i friidrott?
Jag började som tränare pga mina barn.

Hur länge har du varit tränare?
Ungefär 10 år

Hur hamnade du i Utby som tränare?
Tja, det var dags att göra nåt nytt, det kändes utvecklande för både mig och de aktiva att "gå vidare".

Vad för typ av träningsgrupp har du idag och hur många är ni i gruppen?
Allt från 200m till längre distanser som 5000m. Det är 10 aktiva i gruppen.

Hur många dagar i veckan lägger du ner på träning?
Hela veckan går åt till träning, planering och dylikt. Gruppen träffas 4-5ggr/vecka.

Vad är det roligast med att vara tränare?
Det roligaste är att se de aktiva utvecklas under såväl träning som tävling och att man själv utvecklas.

Vad är det viktigaste i din roll som tränare?
I min roll som tränare anser jag att det viktigaste är att SE ALLA, oavsett vilka resultat de gör. Varje individ i gruppen är viktig!

Har du några speciella mål för dig och din träningsgrupp det kommande året?
Mitt mål är att de skall kunna nå dit DE vill. Till de individuella målen kan gärna vara olika långa, en del krokiga och en del raka.



Vill du bli tränare?!

Vill du vara med och hjälpa barn och ungdomar att utvecklas i sin idrott, få en roligare fritid och bättre hälsa? Utby IK söker alltid nya engagerade och glada ledare i klubben!
Kontakta vårt kansli: utby@ullevi.nu

Terräng-SM

Terräng-SM genomfördes i år i Uppsala. Göteborgarna samlades i en stor buss med närmare 70 personer. Av dem var ett 25-tal Ullevi-iter och flertalet Utby-iter. Vilken helg det blev! Förutom Lottas heroiska kämparinsats med ett överraskande Guld på långa banan (8km) var det många andra i klubben som fick med sig fina insatser, upplevelser och medaljer med sig hem till Göteborg.

Män: Mathias Borg visar att han stadigt förbättras sig år för år. 5:e platsen o poängplats på korta banan och 7plats på långa (12km) är ett bevis på det.

Kvinnor: Det var inte bara Lotta som gjorde fina insatser. För Therese Nordström och Emma Belfort är det ju inte direkt några favoritdistanser med så "korta" sprinter"löpningar som 4 o 8km. Men är man uthållig går det ändå bra att hävda sig på dessa sträckor. Belöningen blev dubbla Brons i Lagtävlingarna.



Lotta även "Månadens" i april på Friidrott.se!

M22: Jonas Legernes som vann P19 förra året var yngst i detta getingbo av storfräsare. Men för laget kämpade även han fantastiskt och det tackade säker de andra killarna som båda tog hem sina allra första SM-medaljer.

F19: Frida Johnson ensam Utby-it/Ullevi FK. Frida som visade grymmeform i höstas med seger bl.a i NM-terränguttagningen tillhör en av dom som tyvärr haft skadeproblem i vinter. Men Frida gjorde verkligen en riktig kämparinsats och jobbade sig upp under hela loppet och låg faktiskt 2:a ända till sista 20-30meterna då 2 tjejer passerade på var sin sida om henne och den lite retliga 4:e platsen var ett faktum.

P17 gjorde Jens Petrusson som vanligt en gedigen insats med en 2:a plats även om det just nu inte går att göra något åt lille grymme Solomon. Nästa år eller om några år kan det vara helt annorlunda. Tillsammans med Hampus Börjesson och nye Joel Zachrisson vann killarna lagtävlingen helt överlägset.

F17 blev dramatiskt. Länge var det osäkert om Maria Larsson skulle komma till start med tanke på diverse skador o asmaproblem sista tiden. Men Maria insisterade på att springa för laget skull. Det såg länge riktigt bra ut och Maria var med i den absoluta toppen men 500m från mål började krafterna ta slut. Men med Marias enorma vilja tog hon sig i mål som 3:a individuellt och räddade Lagbronset till sina kompisar Sophia Geirup o Diana Jacobs. Maria tog ut sig totalt och blev liggande lite oroväckande länge innan storsyster Anna och Christer Lundqvist fick in henne i bilen för att åka iväg o vila upp sig.....

Vilken fantastisk sommar som väntar oss.

Foton: Deca text o Bild text: Curre Ljung



Klubbens sponsorer

Många utomstående tycker det är konstigt att inte vi friidrottsklubbar har mer sponsorer. Vad beror det på? Det är inte lätt att svara på enkelt. Men till viss del att vi inte har några återkommande arrangemang som fotboll, ishockey, handboll som folk betalar för att gå och titta på. Upplever det också svårt att veta vad vi friidrottsföreningar kan erbjuda företagen?

Det vi friidrottsklubbar kan hoppas på är att ha kontakt med människor som antingen gillar friidrott och/eller gillar klubben/personer/vänner och trivs tillsammans. En annan förutsättning är att de presumtiva sponsorerna har lite pengar över som dom kan "leka med".

Vad vi kan ge tillbaka är glädje och trivsel på våra sponsträffar samt lite god mat o dryck. Förhoppningsvis ger det våra sponsorväner också en tillfredsställelse att dom gör en god gärning för klubben och våra ungdomar.

Vår förhoppning är ju också att VÅRA MEDLEMMAR naturligtvis uppsöker sponsorerna i deras företag när ni behöver ha gjort något hemma med ert hus eller dylikt. Det vore naturligtvis det absolut bästa sättet att ge ren ekonomisk ersättning tillbaka.

GLÖM INTE DETTA NÄR DU behöver någon av nedanstående tjänster!



Balder

Erik Selin ägare till börsbolaget Balder samt ett antal andra Fastighetsbolag har stöttat föreningen ett antal år



Blåder & Nilsson Måleri AB

Kontakta du när ni behöver all typ av målartjänster
Ring vår egen Thomas Blåder 0705-228002



BYGGNOVA AB

Utför allt inom byggbranschen. Kontaktperson Björn Jörgensen 0708-493658



Färg och Tapetspecialisten

Ny köksmatta, färg, tapeter eller annat har vi på Färg & Tapetspecialisten
Ring Jonas Adolfsson 0706-399939



GBG's MÅLERI & Co AB

När ni behöver måla om hemma på jobbet eller var som helt ringer ni 031-81 13 65,
www.goteborgsmaleri.se



Gwk Förvaltning



KIROPRAKTIK at Sportlife

Kiropraktik, personlig träning. Ring Johan Andreasson 0760-106055



Klarin'S Rör

Behöver du nytt badrum eller andra typer av VVS ring Klarin'S rör Curt Klarin tel:0708-995745



Sportlife

Går du på gym väljer du naturligtvis en av Sportlifes.
Vår kontakt är Marknadsansvarig Jaime Hauan



Städkedjan

Utför alla slag av städtjänster. Ring Glenn Älveblad: 0708-350450

Jj Mark & Trädgård

Hjälp med trädgården hemma, på jobbet, på landet eller annat ring Jack Johnson på 0709-963575



L'Alfas del Pi

*“Enda felet när vi landade i Spanien
var att vädret hemma i Sverige var
betydligt bättre...”*



Att en resa till spanska solkusten och den lilla staden L'Alfas del Pi under en vecka i april med större delar av Utby IK skulle bli händelserik vecka kunde man nog räkna ut. Jag ska nu ta med er på en resa som bland annat innehöll karaoke, födelsedagar, massvis med glassätning och självklart lite träning också.

Det var en varm morgon då vi samlades vid flygplatsen för att bege oss mot Alicante och sydligare breddgrader. Enda felet när vi landade i Spanien var att vädret hemma i Sverige var betydligt bättre. En gråmulen himmel välkomnade ungefär femtio utbyiter. Låt träningslägret börja! Men först lite skattjakt på flygplatsen, först att hitta Emelie Larssons spjut vinner. Vi kan ju säga som så att personalen inte hamnade på topp tre i alla fall. Att ha spansktalande Jorge Cordero visade sig vara en fördel även senare i veckan.

Efter en timmes bussresa norrut var vi framme i L'Alfas del Pi och vårt hem för veckan, Albir Garden. Hotellet var fullsmockat av inte bara flera svenska friidrottare såsom aktiva från Lerum, Sävedalen, GKIK, Spårvägen och Rigor. Nej, här fanns allt från fotbollsspelare till cyklister från hela Europa. Aktiviteter fanns det hur många som helst av också. Volleyboll- och tennisplan, pingis- och biljardbord, pooler utomhus och inomhus, men viktigast av allt, en längdhoppsgrop, kulringar och en gigantisk yta med tre kastringar. Med allt det här på hotellet fanns inte tid att ha tråkigt.

Vårt första träningspass på arenan morgonen efter var det många som längtade efter. När vi kom fram var det en riktigt blåsig dag på vallen, en stark vind som blåste konstant! Lyckligtvis var det den enda dagen det blåste så mycket. De blå Mondo-banorna låg fint längsmed de höga bergen som omringade nästan hela staden. Det enda som saknades var ett riktigt fint gym - ett litet garage med några stänger och maskiner var det så kallade gymmet. Bortsett från det så är det ett riktigt fint ställe. Gerd Kanter och Virgilius Alekna, två diskusgiganter höll bland annat till på platsen.

Dagarna gick och träningen flöt på riktigt bra för de flesta. Jag vet inte vart klubbens alla löpare höll till, för på arenan var de inte särskilt ofta. Enligt Curre fanns inte så mycket slingor att löpa på, men något måste de ha hittat då de som sagt inte var på arenan. Eller låg de och latade sig vid poolen kanske?

Några andra höjdpunkter på lägret var Khaddis födelsedag. Det blev många kramar och lite skönsång. På kvällen under middagen blev det en liten överraskning i form av en tårta. Något annat som uppskattades var karaokekvällen på torsdagen. Vi såg bland annat Khaddi, Sabina och Ronja på scen, men även många fler. "What happens in Albir Garden, stays in Albir Garden".

Mattias Abulu



Reportaget

Friidrott i Västindien

En ungdomstävling som drar halva befolkningen och som har gjort en onsdag till en halv röd dag, är inte något man stöter på särskilt ofta. Här i Sverige kan ungdomstävlingar dra många aktiva men läktarna står tomma.

I april i år fick jag chansen att åka till ön Nevis i Västindien och jag tackade självklart ja. Att komma till Västindien första gången jag åker utanför Europa är inte helt fel. Mina resekompisar var Anna Linner, GFIF, och Filip Möller, IFK Göteborg och vi var där 9 dagar. För att komma till och från Nevis (-St Marten) åkte vi i ett propellerplan med plats för 20 passagerare, det var också en upplevelse men verkligen inte en tyst sådan. Vädret var helt okej om jag ska vara ärlig, 27-30 grader varje dag. Vi råkade ut för någon enstaka regnskur men i övrigt sken solen. Vi hann med att sola, bada, cykla och åka runt och se ön men siktet var inställt på friidrottstävlingen som vi skulle bevittna i mitten på veckan.

Landet heter St Kitts och Nevis, som ni kanske hört talas om i friidrottssammanhang (Kim Collins, 100 m). Nevis är alltså en av de två öarna som bildar landet i östra Västindien. Varje år arrangeras det en skoltävling på ön. Vissa kallar den för "Mini Olympics" men det officiella namnet är "Gulf Insurance Primary School Championship", Gulf Insurance är sponsorer. Det är sammanlagt elva skolor på ön, som i tävlingen blir till nio lag, då några är för små för att få ihop ett helt lag själva. Det finns ingen friidrottsarena på ön, utan de använder en cricketplan, där de målar upp linjer och därför endast tävlar i löpning, vissa med skor andra barfota. Varje skola/lag ställer upp med en kille och en tjej i varje årskull från sex till tretton år, som sedan springer sträckor mellan 60 och 1500 m, även stafetter. Tävlingen är en stor händelse på denna ö. I år inträffade den på en onsdag och från klockan tolv stängde affärer och andra arbetsplatser för att alla ska kunna komma och titta. Det bor cirka 12 000 personer på ön och publiksiffran ligger någonstans mellan 5000 och 6000, alltså nästan halva befolkningen. Då varje skola har sin egna färg, klär sig åskådarna helt enkelt i "rätt" färger. Vissa tar det på mycket stort allvar och är helt enfärgade från topp till tå.

Så fort ett lopp sätter igång blir det fart på publiken som börjar ropa, hoppa och springa runt. Precis bredvid planen är det en gångväg fylld med tält, där det säljs dricka, godis, mat och glass. Tävlingen inleddes med en parad in på planen av skolorna, därefter följde tal av viktiga gäster, Anna Linner räknades till en av dessa. Det var stort att vi hade kommit ändå från Sverige för att se tävlingen. Då inledningar och tal ofta kortas ner så mycket som möjligt här i Sverige, så var det lite segt för oss då det kändes som om de körde med "ju längre desto bättre". Tävlingen blev försenad ett bra tag men den och feststämningen kom igång till slut. Det var en upplevelse att se tävlingen och barnen/ungdomarna som hade kul och samtidigt visade en verklig kämpaglöd. Det märktes på alla, både deltagare och publik, att de siktade mot vinst men att de samtidigt njöt av eftermiddagen. Om man ska peka på något som var mindre bra, var det nog ölförsäljningen, som resulterade i berusade vuxna vid sjutiden på kvällen, vilket jag inte tycker var speciellt lämpligt med tanke på vilka åldrar tävlingen var för. Som tur var, höll ölbrickarna sig kvar i tälten istället för framme vid tävlingsbanorna.



Jag tänkte "avsluta" med att gå tillbaka ett par dagar till söndagen innan. Efter lunch denna dagen, var det första gången som jag och Filip träffade tävlingens eldsjäl, Mr Lester Blackette. Han hade koll på allt runt tävlingen och gjorde antagligen i stort sett allt annat också. Han meddelade oss att vi skulle till en radiostation samma kväll för en intervju. Anna, som varit där förut och fått mikrofoner upp i ansiktet utan förvarning, tog det lugnt medan jag och Filip tvekade en del. Vi åkte ändå dit, jag tänkte att det kunde vara kul att se hur det gick till. Vi satte oss runt ett bord och sedan kom frågorna. Dock var de rätt så enkla, då alla förutsatte att Anna skulle prata mest. Jag fick bland annat frågor om hur jag var involverad i friidrotten hemma i Sverige och vad min klubb hette, så nu har lilla Utby blivit nämnt på nevisansk radio, det ni! De andra gästerna den kvällen var Mr Blackette samt coacher från två av skolorna, varav en deltog i St Kitts och Nevis stafettlag i Göteborgs-VM 1995, så han tyckte det var kul att vi från Sverige var där.

Två dagar senare, tisdag, åkte vi runt i skolorna på ett "peprally". Vi pratade med de som skulle vara med och tävla, berättade om vilka vi var, att vi såg fram emot tävlingen och att vi redan sett de stora, fina pokalerna de skulle få (order från Mr Blackette). Det var mycket kul att träffa de tävlande och deras coacher, se skolorna och få se ännu mer av ön.

Även om man inte får möjlighet att göra en sådan här resa så ofta, kan jag säga att ni borde ta chansen om ni får den, vilket ni antagligen hade gjort. Det får en verkligen att uppskatta vad man har och att göra det bästa av det. Under en tävling här hemma ska allt ske på minuten och fungera perfekt. Ibland förstörs det roliga med tävlingen om man fokuserar för mycket på dessa saker. Efter tävlingen på Nevis diskuterade vi i och för sig faran i deras situation, då Mr Blackette har så mycket idéer och drömmar om tävlingens framtid, att fokus kommer för långt ifrån tävlandet. Förseningar, som den i början på cirka en timma, bör de nog försöka undvika. Längden på talen ska jag kanske inte kommentera, då det antagligen bara är en kulturskillnad. Det vi kan göra här hemma, i våra tävlingar, är att få in lite mer glädje i dessa. Tyvärr har jag i skrivandets stund inte några förslag men jag anser det helt klart värt att tänka på.

Om ni är intresserade av tävlingen eller vill se fler bilder, gå in på www.nevispsc.com. Jag vill dock utfärda en liten varning för ännu en "kulturskillnad". Hemsidan består av olika färger, typsnitt och blinkande pilar så ni som tycker layout är det viktiga, ta några djupa andetag först.

Av: Sara Larsson



Gamla UIK:are

VÅRVANDRINGEN 16-18 maj 2011

Årets vårvandring blev lite avslagen av flera olika orsaker och anledningar. Alla blir vi äldre och det betyder att det vi alltid kunnat göra obehindrat plötsligt blir väldigt svårt. Detta är inget konstigt bara ett konstaterande som vi tyvärr alla måste acceptera.

Vi var från början inte många som ansåg sig kunna delta. När det var dags var vi endast fem stycken och när vi nu har facit i vår hand kan vi konstatera att vi blev fyra stycken.



Vi hade bokat RIGORtorpet, strax sydväst om Kungsbacka, i tre dagar. Detta var en mycket fin och trivsamt anläggning. Bra vandringsleder i fin natur. Förläggning, matsal, kök och omklädningsbastu mycket bra och fungerade perfekt.

Vädret var inte det bästa, lite ostadigt, men vi kunde, trots detta, vandra ca 5 km per dag. Vi hade också fått låna några VHS-band som Lars Erik hade filmat vid tidigare friluftsovningar. Dessa var verkligen intressanta och se hur dessa Gamla UIK-are, på den tiden UNGA UIK-are, levde livet.

För att förgylla tillvaron hade vi bjudit upp några av de, som inte kunde vandra, till middagen på tisdagskvällen. Jan Kuchler hade med sig gitarren vilket inte gjorde saken sämre. Sång och musik är trevligt i dessa sammanhang. Vi sjunger ju så bra !!!!

Veckan innan vi skulle ge oss av avled Nils "Nisse" Hansson, en i dessa sammanhang stor person. Han var initiativtagare till vandringar, kanotpaddlingar och andra friluftsovningar som präglade hans generation i alla år. Vi tänkte på honom vid flera tillfällen under de vandringar vi hann med under dessa dagar. Vi kommer alltid att minnas Nisse !!

Författat och sammanställt av Håkan B

Nisse har varit medlem i UIK och Gamla UIK i 71 år och otaliga är de vandringar, paddelfärder, orienteringar och fjällfärder som Nisse har deltagit i. Han har dessutom dokumenterat, fotograferat och filmat nästan allt. Vi har under många år tillbaka vid våra träffar kunnat njuta av filmer och foton från gamla tider. Nisse har dessutom varit vår ständige sekreterare i många år och hållit ordning på våra papper. Nisse lämnar ett stort hålrum efter sig, men hans minne kommer att leva vidare.

I Gamla UIK:are har flera medlemmar skrivit ner minnen från sin barndom och vi tror att nutidens ungdomar skulle vara intresserade av Nisses berättelse.

Gamla UIK:are
Genom L-E Marting



Min älskade Nisse
Min älskade Pappa
Vår kära Svärfar
och Farfar

Nils Hansson

* 26 februari 1922

har i dag lämnat oss,
släkt och många vänner
i stor sorg och saknad.

Torslanda
11 maj 2011

INGA
BO och ANITA
Linnea, Lukas

Vill du vara med Gamla UIK:are?!

Vi är ett gäng gubbar som träffas varje Torsdag i klubbstugan vid 11-tiden. Vi pratar, promenerar, underhåller stugan och jobbar med att tillverka bl.a orienteringsskärmar som inbringar pengar till föreningen. Dessutom anordnar vi vandringar, kanotpaddlingar och lite annat roligt. Du som tycker det låter kul är mer än välkommen att vara med i gemenskapen. För mer information ring Lars-Erik Martin 0300-272 36.

Så blev mitt liv

1922 – 1942: (Nils Hansson)

Ett utdrag. (Vill man läsa hela berättelsen så kommer den snart att finnas på Utby's hemsida.)

Jag är född på Ejdergatan 2 i Olskroken. I samma hus bodde även min mormor, morfar och flera mostrar och morbröder. Vi, mor och far samt jag och mina två äldre syskon Arvid och Kerstin fick samsas i en enrumslägenhet i bottenplanet med rumsfönster utåt Riddargatan, där biltrafiken var nästan obefintlig, men väl skramlande spårvagnar och en tät tågtrafik som kunde hålla en vaken nattetid.

Skoltiden klasserna 1 – 6 i Ånässkolan, lämnar inga ljusa minnen. Småskolan klasserna 1 och 2 är väl inte mycket att klaga på, men 3 – 6 med Sture Nilsson, som lärare lämnar en myckenhet av bitterhet och ångest. Han var en tuff kille av den "gamla skolan". Han slogs med pekpinnen så flisorna yrde, om någon hade förargat honom. Läxfria helger – det kunde vi glömma. Det kan väl sammanfattas med ett yttrande som en av mina klasskompissar kom med: "F-n, nu kommer snart det där dj-la jullovet igen"! Vadan denna ilska? Jo vi skulle t.ex. räkna minst 2 – 300 tal och skriva av texter från 30 – 50 sidor i utvalda böcker! Så nog vill jag helst glömma mina folkskoleår! Tyvärr fick mina skolår ett snabbt slut. Min far blev arbetslös när SKF permitterade flera hundra man under 30-talsdepressionen. Jag måste börja jobba. En släkting hade rekommenderat mig som bank- och tullombud på en färgfabrik på Marieholmsgatan. Av lönen på 75 kr i mån., fick jag behålla 5 kr – resten fick morsan till "matpengar"



Ånässkolan klass 4 1932

Alla vandringar och utflykter, med hjälp av karta och kompass, hade fått mig att vilja prova på orienteringssporten. Så en dag klev jag in på Göteborgs Bank på Västra Hamngatan, där jag visste att en viss Gösta Eliasson var kamrer, och även ledare i Göteborgs Skidklubb, lyfte artigt på kepsen och frågade: "Kan jag få springa för Skidklubben på söndagens tävling"? "De ska la gå bra" – svarade han. Detta blev min första och enda tävling för Skidklubben. Av den tävlingen minns jag inte så mycket, bara att den gick i trakten av Mjörn, och att jag missade minst en halvtimme! Men ödet ville något annat. Jag hade haft en läskamrat som hette Rolf Claesson, en brorson till "Spinken" (han som målat våra tavlor och minnesböcker), som också hade börjat orientera. "Du ska komma med i UTBY," sa han vid ett tillfälle. Vid ett klubbmöte i Redbergsgården, där Gösta Pettersson förde klubban, blev jag under högtidliga former invald. Detta var på hösten 1940, och sedan den dagen har jag, trots mina fem stockholmsår i kronans kläder och två år till sjöss, varit klubben trogen. Något som jag aldrig ångrat.

Nils Hansson



I porten till Ejdergatan 2

Glad midsommar!

Några "Göteborgare":

- Dô, Kålle va é klockan?
- Älvsborgsbron
- Dô, hörde dô inte va ja sa?
Ja fråga ju va klockan va!
- Jo, å ja svara "lite över älva"

En man står i fönstret på fjärde våningen och hotar att hoppa. Kålle står nere på gatan och ropar:

- Tänk på frun!
- De har ja ingen!
- Tänk på rotmos å fläsklägg!
- De gillar ja inte!
- Tänk på Blåvitt!
- Ja gillar bara Gais!
- Gais? Ja, då e de la lika bra att du hoppar...

Ada har vart å klippt sig å klagar hos sin väninna:

- Jag förstår inte varför jag har börjat höra så dåligt sedan jag permanentade mig.
- Lock för örat?

-Dô Åssborn, vet dô va man kallar VD'n på Astra Zeneca?

-Ja, de é la "värkstillande direktör"!

-Vad står du och tuggar på?

-Fisk.

-Men varför står du så snett?

-Lutfisk.



Redaktör: Curt-Roland Ljung och Josua Gustafsson

Layout: Josua Gustafsson

Foton: DECA Text & Bild (samt olika medlemmar i klubben)